



## Onderwerpen:

- De voorzitter aan het woord
- Uitje in september
- De leden aan het woord

## De voorzitter aan het woord:

Zomaar een overweging

Sommige van jullie heb ik weleens verteld, dat ondanks het feit dat ik gepensioneerd ben, sta ik elke morgen inclusief de zon-en feestdagen s,morgens om 6 uur op. De eerste gang is dan naar de koffie-automaat voor een heerlijk kopje koffie. Met de beker in mijn hand ga ik dan naar het vogelverblijf achter in de tuin. Daar ga ik zitten op een krukje, dat m.i. de tweede wereld oorlog heeft overleefd en observeer ik mijn vogels. Natuurlijk maak ik geen abrupte bewegingen en blijft het bij het drinken van de koffie want die laat ik echt niet koud worden. Na enkele minuten zijn de vogels aan mijn aanwezigheid gewend en gaan zij door met hetgeen zij van plan zijn. In deze periode van de broed zie je de toewijding van de ouder vogels voor hun nest met eieren of jonge vogels. Wat voor mij altijd een wonder is is het feit

dat na 13/14 dagen uit toch kleine eitjes nieuw leven komt. Na 21 dagen vliegen de jongen uit voorzien van wellicht duizenden veren en veertjes, Dit is toch een groot wonder en wegzinkend in de gedachte vraag je je af ,als je dit van nabij meemaakt of er een God bestaat, wie of wat hij ook is. Na mijn bescheiden mening moet dit wel zo zijn, want ondanks onze kennis en kunde zijn wij niet instaat iets dergelijks te creëren. Weer tot de realiteit teruggekeerd krijgen de vogels gelegenheid zich te baden. Zodra zij de beschikking hebben over het badwater jumpen vele daarin en drijfmat(kunnen nauwelijks nog vliegen) proberen zij op stok te komen. Natuurlijk zijn er ook van die doerakken, die wel de badbewegingen maken maar niet in het water komen.(komt bij mensen toch ook voor).Na de badsessie wordt er driftig geschut en gestreken om de verenpracht weer op orde te krijgen. Hierna worden de waarnemingen, die van belang zijn vastgelegd in het kweekregister. Dit register blijft de hoeksteen in de liefhebberij en mede daaruit worden beslissingen genomen . Na ca 3 kwartier a 1 uur ga ik weer naar binnen om het ontbijt voor mijn vrouw en mijzelf klaar te maken. Met name dit eerste uur van de dag geeft mij veel voldoening en rust. Veel voldoening vind ik ook terug in het contact met kwekers, die je ontmoet op de sociëty bijeenkomsten. Let wel door onze hobby hebben wij een verbondenheid die uniek is. Wellicht hebben jullie dat ook wel eens ervaren op een tentoonstelling. Ik zeker wel. Ga maar eens geïnteresseerd bij een tentoongestelde vogel staan. Meermalen is het mij overkomen, dat je aangesproken wordt door een voor jou wild vreemde Uit dit spontane contact ontstaat een warme discussie over de vogel en zaken waar bedoelde vreemde mee rond loopt. Is het niet heerlijk om op deze wijze met elkaar om te gaan, Ik hoop, dat dit ook aanleiding mag en kan zijn om de m.i. zeer interessante bijeenkomsten van de sociëty te bezoeken. Sociaal contact is voor ons mensen van zeer groot belang, temeer omdat wij de taal van dezelfde hobby spreken. Groetjes Harry

## Uitje in september:

Zoals al eerder aangekondigd willen wij in september graag met elkaar een dagje op pad. Deze dag zal in het teken staan van de gezellige sociale contacten. Het is bedoeld om na de zomer weer met elkaar bij te kunnen praten over de vakantie, het werk en natuurlijk onze geliefde timbrado's. We hebben het volgende bedacht. Zaterdag 17 september gaan we met degene die zich aanmelden een dagje naar Avifauna. Deze dag staan er verschillende onderdelen voor ons gepland waaronder een rondleiding door het park, een uitgebreide lunch en een vogeldemonstratie. Daarnaast kunt u ook nog zelf door het park wandelen en de prachtige vogels en andere dieren bekijken.

Normaal kost alleen de toegang tot het park al €18 en dan hebben we het nog niet over de rondleiding en de lunch. Een deel van de kosten worden betaald door de STS. U hoeft voor deze dag slechts €25 p.p. te betalen. Een spotprijsje dus. Hierbij even de belangrijkste informatie op een rijtje.

Wanneer: Zaterdag 17 september 2016

Voor wie: Alle leden van de STS Nederland die zich aanmelden. Daarnaast mag u ook uw partner c.q. kinderen meenemen.

Hoe ziet de dag er in grote lijnen uit:

10.00 uur verzamelen op de parkeerplaats bij Avifauna

10.15 uur gezamenlijk koffie drinken op kosten van de STS

11.00 uur rondleiding (achter de schermen) door Hr. Simon v.d. Luit

12.30 uur deelname aan het Life Cooking Brunch buffet (v.d. Valk)

15.00 uur Vogeldemonstratie

Tussendoor kunt u in het park verschillende activiteiten bezoeken

Aanmelden: U moet zich voor zondag 6 augustus 2016 aanmelden. Meld daarbij moet hoeveel personen u deel wilt nemen. Dit kunt u doen door te mailen naar [timbradosociety@gmail.com](mailto:timbradosociety@gmail.com)

Het gaat een gezellige dag worden. Voor nu wens ik een ieder een mooie zomer toe. Voor de meeste een mooie tijd om even uit te rusten van het drukke jaar en wellicht erop uit te trekken.

## De leden aan het woord:

### Sjef de Wit

#### Een nieuwe rubriek voor in de nieuwsbrief:

En ik mag als eerste iets over mijzelf vertellen. Mijn naam is Sjef de Wit ben 55 jaar en werkzaam in de bouw als timmerman in de renovatie ,en kom uit Hoogkarspel (NH). Voor mijn huwelijk nog bij mijn ouders had ik postduiven als hobby. Samen met een paar broers deden we ook aan wedstrijden de zogenaamde wedvluchten mee van België tot Zuid-Frankrijk. Nadat ik in het huwelijksbootje ben gestapt is er een einde gekomen aan de duiven hobby. Geen tijd meer voor en geen ruimte om huis en het is best wel een dure hobby.

Maar in 2001 begon het toch wel weer te kriebelen en heb toen een volière neergezet in de tuin en heb wat verschillende soorten tropen en kleurkanaries gekocht. Maar ik hou wel van competitie en ben gaan zoeken naar wat geschikt voor mij was. En kwam ik terecht bij de zangkanarie, ik was al lid van een vogelvereniging en kreeg maandelijks het bondsblad "Onze Vogels" en daar stond toen een artikel in over de Timbrado, en daar ben ik voor gevallen. Toen gaan zoeken op het internet wat niet meeviel omdat de timbradosport toen nog in de kinderschoenen stond maar vond toch een kweker met de naam Manuel Pardo del Rio en Erlijn Eweg. Daar destijds een paar koppels opgehaald en heb toen mijn eerste jongen daarvan gekweekt. En nog steeds van tijd tot tijd haal ik hier mijn vogels.

En tot dusver doe ik aan de jaarlijkse zangwedstrijden mee met wisselende resultaten. Per seizoen kweek ik met een zestal poppen en 2 kweekmannen en doe aan wisselbroed met als resultaat tussen de 20 en 30 jongen. De

laatste jaren kweek ik in de zangrichting discontinu. Wat ook altijd leuk is dat zijn de meetings op zaterdag eens in de 2 maanden, dit zijn gezellige en leerzame momenten waar van alles op tafel komt met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de zang van de Spanish timbrado. En leuk om iedereen weer eens te spreken over de kweek en later in het jaar of te Timmies al op zang zijn. Nou dit is even in het kort wat ik over mijzelf te vertellen heb en schuif de pen door naar **Piet Lugten**.